



Ευρωπαϊκό πρόγραμμα **ERASMUS+ SHATTER THE GREY!** Κινητικότητα παιδιών κι εκπαιδευτικών στη Λιθουανία



Το Α' Δημοτικό Σχολείο Τσερίου συμμετέχει φέτος για δεύτερη χρονιά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Shatter the grey! με θέμα το περιβάλλον και την προστασία του έχοντας για εταίρους άλλα 6 ευρωπαϊκά σχολεία από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Τσεχία και Βουλγαρία.

Το πρώτο τετράμηνο της σχολικής χρονιάς 2023-24, εκτός από ποικιλία δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, περιείχε και κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών στη Λιθουανία. Δύο παιδιά της Στ' τάξης και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στη Βαλτική αυτή χώρα και να φιλοξενηθούν από το λιθουανικό δημοτικό σχολείο Siauliai Geguziai Progymnasium στην πόλη Siauliai. Παιδιά κι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε πληθώρα δραστηριοτήτων που αφορούσαν το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής.

Την πρώτη μέρα της εβδομάδας φιλοξενίας, το λιθουανικό εταιρικό σχολείο υποδέχτηκε όλες τις αποστολές με μια όμορφη τελετή στην οποία παιδιά του σχολείου τραγούδησαν και χόρεψαν ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους του σχολείου και συνεδρία των εκπαιδευτικών όλων των εταιρικών σχολείων για να συζητηθούν διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Το απόγευμα οργανώθηκε επίσκεψη στον Λόφο των Σταυρών, ένα μνημείο με χιλιάδες σταυρούς όλων των μεγεθών αφιερωμένο στα θύματα των πολέμων κι ακολούθησε περπατητική ξενάγηση στο κέντρο της πόλης Siauliai και στο Μουσείο Νερού.

Τη δεύτερη μέρα οργανώθηκε εκδρομή στην πρωτεύουσα της χώρας, το όμορφο Βίλνιους. Εκεί όλες οι αποστολές επισκέφτηκαν το Μεγάλο Παλάτι και τον πύργο του Γκετιμίνα και ξεναγήθηκαν στην παλιά πόλη του Βίλνιους. Είχαν, επίσης την ευκαιρία να γευτούν τοπικό παραδοσιακό φαγητό. Πριν την επιστροφή στο Siauliai, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο παραμυθένιο κάστρο Τρακάι όπου μικροί και μεγάλοι θαύμασαν το πανέμορφο κτίσμα κι απόλαυσαν τη μοναδική θέα και την ηρεμία της λίμνης.

LITHUANIA





Κινητικότητα παιδιών κι εκπαιδευτικών στη Λιθουανία (συνέχεια)



Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στην παράδοση. Παιδιά κι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια και να μάθουν να χορεύουν λιθουανικούς παραδοσιακούς χορούς. Σε μία ακόμη συνεδρία, οι εκπαιδευτικοί όλων των εταιρικών χωρών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου Renderforest από τις Λιθουανές συντονίστριες εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν τις δραστηριότητες του πρότζεκτ για τους επόμενους μήνες. Το βράδυ οργανώθηκαν διάφορα εργαστήρια κατασκευών με γονείς και παιδιά στο σχολείο όπου συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι!

Την τέταρτη μέρα, οι αποστολές ξεναγήθηκαν στην πόλη Birzai. Εκεί είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το μοναδικό τοπίο Kirkilai με τις καρστικές λίμνες που είναι υδατοστεγείς καταβόθρες που σχηματίστηκαν λόγω καρστικών διεργασιών. Όλοι ανέβηκαν στο πανέμορφο παρατηρητήριο σε σχήμα κανό που υπάρχει στον χώρο για να θαυμάσουν το υπέροχο, καταπράσινο τοπίο από ψηλά και περπάτησαν ανάμεσα στις λίμνες.



Επειτα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην παλιά πόλη και το κάστρο του Birzai και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν πάνω στη μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα που υπάρχει στην Ευρώπη πάνω από τον ποταμό της περιοχής.

Την Πέμπτη και τελευταία μέρα της εβδομάδας κινητικότητας, οργανώθηκε στο σχολείο τελετή αποχαιρετισμού όπου τα παιδιά του λιθουανικού σχολείου αποχαιρέτισαν τις ξένες αποστολές με τραγούδια και χορευτικά. Έγινε, επίσης, η απονομή των πιστοποιητικών συμμετοχής στην κινητικότητα καθώς και η ανταλλαγή συμβολικών δώρων μεταξύ των εταίρων.

Η εμπειρία του ταξιδιού στο εταιρικό λιθουανικό σχολείο ήταν υπέροχη, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς του Α' Δημοτικού Σχολείου Τσερίου. Γνώρισαν μια πανέμορφη, καταπράσινη χώρα που, αν και έχει κρύο, έχει πολύ όμορφους και ζεστούς ανθρώπους. Ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής, γεύτηκαν παραδοσιακά φαγητά και γλυκά της χώρας, γνώρισαν υπέροχα φυσικά τοπία και ασχολήθηκαν με το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν από ντόπιες οικογένειες, να αλληλεπιδράσουν μαζί τους και να γευτούν από πρώτο χέρι τον τρόπο ζωής τους!





Οι εντυπώσεις των ίδιων των παιδιών από την κινητικότητα στη Λιθουανία



Φέτος είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πρόγραμμα Erasmus και να εκπροσωπήσω το σχολείο μου στο ταξίδι στη Λιθουανία. Η εμπειρία μου από αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχη! Η Λιθουανία είναι μια πανέμορφη χώρα και αξίζει να την επισκεφτείς! Κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στη Λιθουανία πηγαίναμε στο σχολείο που ήταν μεγάλο και πολύ όμορφο. Εκεί μας υποδέχονταν καθημερινά δασκάλοι και παιδιά με πολλή αγάπη οργανώνοντας γιορτές, παιχνίδια, πάρτυ κι άλλες όμορφες δραστηριότητες. Κάναμε, επίσης, πολλές επισκέψεις. Πήγαμε στην πρωτεύουσα Βίλνιους κι επισκεφτήκαμε παλάτια και πύργους, τον Λόφο των Σταυρών, το Μουσείο νερού, το υπέροχο κάστρο Τρακάι, το εθνικό πάρκο Κιρκλάι με τις καρστικές λίμνες καθώς και την πόλη Μπιρζάι.

Η οικογένεια που με φιλοξενούσε στο σπίτι της ήταν πολύ καλή. Τόσο το αγόρι της ηλικίας μου όσο και οι γονείς και η μεγάλη του αδελφή έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να νιώσω άνετα κι όμορφα στο σπίτι τους. Με περιποιούνταν, με έπειναν βόλτες, με τάζιζαν τα αγαπημένα μου φαγητά. Την τελευταία μέρα μου έδωσαν πολλά δώρα και μου έκαναν, επίσης, ένα βίντεο με φωτογραφίες από τις μέρες που περάσαμε μαζί. Πέρασα πολύ όμορφα στο σπίτι τους και τους αγάπησα κι εγώ πολύ. Τους κάλεσα να έρθουν και στην Κύπρο.



Το ταξίδι στη Λιθουανία θα μου μείνει αξέχαστο! Γνώρισα μια πολύ όμορφη χώρα και πολύ ωραίους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ το Erasmus, το σχολείο μου αλλά και τις δασκάλες που με συνόδευαν εκεί για την υπέροχη εμπειρία! Οι αναμνήσεις του ταξιδιού αυτού θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή!

Χαράλαμπος Ηλία, Στ'2



Φέτος είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στη Λιθουανία με το Erasmus. Την πρώτη μέρα φτάσαμε στη Λιθουανία στις οχτώ το βράδυ και πήγαμε στο σπίτι της οικογένειας που θα μας φιλοξενούσε. Την επόμενη μέρα, αφού ξηπνήσαμε και φάγαμε πρωινό πήγαμε στο σχολείο. Μετά την τελετή καλωσορίσματος, κάναμε κατασκευή με πηλό και το απόγευμα πήγαμε σε ένα μέρος με χιλιάδες σταυρούς πάνω σε έναν λόφο. Επίσης, επισκεφτήκαμε το Μουσείο Νερού και περπατήσαμε στη μεγάλη λεωφόρο παίζοντας ένα παιχνίδι αναγνώρισης μνημείων κι έργων τέχνης.

Την Τρίτη πήγαμε με λεωφορείο στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Εκεί πήγαμε πρώτα σε ένα μουσείο με πολλά αρχαία πράγματα και αρχαίους τεράστιους πίνακες. Επισκεφτήκαμε, επίσης, ένα κάστρο πάνω σε έναν ψηλό λόφο με υπέροχη θέα. Φάγαμε νόστιμο παραδοσιακό φαγητό κι επιστρέψαμε στο Σιολέ, την πόλη που μέναμε. Την επόμενη μέρα το πρωί, πήγαμε στο σχολείο, μήκαμε λίγο στις τάξεις και το μεσημέρι πήγαμε στο σπίτι για φαγητό. Το απόγευμα ξαναπήγαμε στο σχολείο όπου είχε πάρτυ κι εργαστήρια. Φτιάξαμε το δικό μας κουτί συσκευασίας δώρου και μάθαμε τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.

Erasmus+



Την Πέμπτη πήγαμε σε ένα καταπράσινο μέρος με λίμνες και ψηλό παρατηρητήριο. Περπατήσαμε ανάμεσα στις λίμνες πάνω στις γέφυρες θαυμάζοντας το τοπίο. Ακολούθως, επισκεφτήκαμε ένα κάστρο. Την τελευταία μέρα, μετά από το αποχαιρετιστήριο πάρτυ με χορούς και τραγούδια που οργανώθηκε από το σχολείο, αποχαιρέτησα τους φίλους μου και την οικογένεια που με φιλοξενούσε και πήγαμε με τις δασκάλες μας στο Βίλνιους όπου μέيناμε σε ξενοδοχείο για ένα βράδυ. Το πρωί πήγαμε στο αεροδρόμιο και πήραμε το αεροπλάνο για την επιστροφή μας στην Κύπρο.

Πέρασα πολύ όμορφα στο ταξίδι αυτό. Η οικογένεια που με φιλοξενούσε ήταν πολύ καλή, με φρόντιζε και με τάζιζε. Ήπαιζα με το μεγάλο τους παιδί και γίναμε φίλοι. Οι δασκάλες που μας συνόδευαν ήταν πολύ καλές και περάσαμε όμορφες στιγμές μαζί. Η Λιθουανία μου άρεσε πολύ! Η εμπειρία αυτού του ταξιδιού θα μου μείνει αξέχαστη!

Σταύρος Πογιατζής, Στ'1

Αϊϋ,
Lietuva!



Δραστηριότητες καθαριότητας σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Τσερίου

Κατά τον μήνα Οκτώβριο, τα παιδιά των δύο τμημάτων της Στ' τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν εκστρατεία καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τσερίου. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια των παιδιών να συνεισφέρουν στην προστασία και διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο που διαμένουν.



Τα παιδιά της Στ'1 επισκέφτηκαν με τα πόδια ένα δημοτικό πάρκο στο κέντρο του Δήμου, το οποίο καθάρισαν από τα σκουπίδια. Τα παιδιά της Στ'2 καθάρισαν το μεγάλο οικόπεδο που συνορεύει με το σχολείο στα βόρεια.



Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά!



Η πρωτοβουλία των παιδιών του σχολείου να καθαρίσουν κοινόχρηστους χώρους δείχνει την αγάπη και το νοιάξιμό τους για το περιβάλλον και τη διατήρησή του. Τέτοιες πράξεις είναι αξιέπαινες και αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την περιβαλλοντική ευαισθησία των παιδιών αλλά και τη διάθεσή τους για ενεργό συμμετοχή και προσφορά στα κοινά.



Πόζαρε, μητέρα φύση!

Ώρα για δημιουργική έκφραση!

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Shatter the grey! τα παιδιά του σχολείου παρατήρησαν φυσικά τοπία κι αντικείμενα και τα αποτύπωσαν στο χαρτί με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης. Τα έργα των παιδιών, υπέροχα όλα, πραγματικοί θησαυροί τέχνης! Απολαύστε κάποια από αυτά!



Η φύση αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης
για έναν καλλιτέχνη!



Πόζαρε, μητέρα φύση! (συνέχεια)



Πόζαρε, μητέρα φύση! (συνέχεια)



ΧΛΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΣΚΑΛΙΦΟΥΡΤΑ (OENANTHE CYPRIACA)



Η σκαλιφούρτα είναι ενδημικό πουλί της Κύπρου. Στην κυπριακή διάλεκτο είναι ννωστή επίσης και ως παπαούρα ή ασπροκωλού ή ασπροτζεφαλούσα. Είναι πολύ μικρό πουλί μεγέθους 14-15 εκατοστών. Έχει χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα φτερά κι αυτό το χαρακτηριστικό της την κάνει να αναγνωρίζεται εύκολα. Το αρσενικό τραγουδά σε κορυφές δέντρων ή θάμνους από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Το τραγούδι του θυμίζει ήχο εντόμου.

Αν και είναι ενδημικό είδος, εγκαταλείπει το νησί μας τους χειμερινούς κυρίως μήνες και μεταναστεύει στη νειτονική Αφρική, φτάνοντας μέχρι την Αιθιοπία. Αναπαράγεται μόνο στην Κύπρο. Συναντιέται σε όλο το νησί από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. Το φθινόπωρο το φτέρωμά της Σκαλιφούρτας αλλάζει σε πιο θαμπά χρώματα.

Το μήκος του σώματός της είναι 14-15 cm. Είναι κυρίως εντομοφάγο πουλί που τρέφεται με έντομα όπως σκαθάρια, μυρμήγκια, ακρίδες και σκουλήκια.



"Σκαλιφούρτα"

Ζωγραφιά από τη μαθήτριά της Στ΄1 Μαρίνα Χατζηκωστή.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



"The material of the project reflects only the author's views. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."