



## Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ SHATTER THE GREY!

### Κινητικότητα παιδιών κι εκπαιδευτικών στην Ελλάδα



Μέσα στον Οκτώβριο του 2024 (14-18/10/2024) πραγματοποιήθηκε άλλη μία κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ Shatter the grey! , και συγκεκριμένα η τελευταία, στην Ορμύλια Χαλκιδικής στην Ελλάδα. Το Α' Δημοτικό Σχολείο Τσερίου εκπροσωπήθηκε με δύο εκπαιδευτικούς, τη διευθύντρια του σχολείου Ευτυχία Παρλά και την εκπαιδευτικό Άννα Ευθυμίου και τρεις μαθητές της Στ' τάξης: τους Ορέστη Παυλίδη, Σωτήρη Σταύρου και Τζόζεφ Τουμάζου.

Τόσο η κυπριακή αποστολή όσο και οι υπόλοιπες από Τσεχία, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία και Βουλγαρία φιλοξενήθηκαν στην Ορμύλια, μία μικρή αγροτική πόλη 3200 κατοίκων, που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο 'πόδια' της Χαλκιδικής την Κασσάνδρα και τη Σιθωνία. Απέχει από τη Θεσσαλονίκη 87χλμ και από τον Πολύγυρο, την πρωτεύουσα του νομού Χαλκιδικής 27 χλμ. Οι κάτοικοι της Ορμύλιας ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό και τη γεωργία και συγκεκριμένα με τις ελιές. Το κοντινότερο τουριστικό θέρετρο στην Ορμύλια είναι τα

Ψακούδια, τα οποία συνδυάζουν τον τουρισμό και τη γεωργία και συγκεκριμένα με τις ελιές. Το κοντινότερο τουριστικό θέρετρο στην Ορμύλια είναι τα Ψακούδια, τα οποία συνδυάζουν το πράσινο των πεύκων και το γάλαζιο της πεντακάθαρης θάλασσας.

Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν από μία οικογένεια του σχολείου και είχαν την ευκαιρία έτσι να ζήσουν έστω και για 5 μέρες όπως τα μέλη της οικογένειας αυτής την καθημερινότητά τους και να συνδεθούν μαζί τους και ειδικά με τα παιδιά τόσο της οικογένειας αλλά και του σχολείου εκεί. Πέραν των συναντήσεων στο σχολείο τα παιδιά συναντιόντουσαν και στη γειτονιά και έπαιζαν, περπατούσαν μαζί από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι.

Την πρώτη μέρα διοργανώθηκε τελετή καλωσορίσματος των ξένων αποστολών στο Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας όπου τα παιδιά παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και μουσική καθώς και ένα θεατρικό δρώμενο. Στη συνέχεια, οι φιλοξενοούμενοι ξεναγήθηκαν στο σχολείο αρχικά και στο κέντρο της πόλης αργότερα και επισκέφθηκαν το Δημαρχείο, τη Βιβλιοθήκη και την Εκκλησία. Η περιδιάβαση στα δρομάκια σε χαλαρούς ρυθμούς έδωσε την ευκαιρία σε όλους να θαυμάσουν τη φύση και την τοπική αρχιτεκτονική.

Ακολούθησε γεύμα στο σχολείο, ένα

εργαστήριο παρασκευής ελιών καθώς και πρόβες για το θεατρικό έργο του προγράμματος που γράφτηκε για να παρουσιαστεί σε αυτή την κινητικότητα.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην Ιερισσό και επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της περιοχής όπως ένα διάσημο για τα τυριά του τυροκομείο και ένα μεγάλο και σπουδαίο οινοποιείο. Μετά το γεύμα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της πόλης όλοι μικροί και μεγάλοι έπαιξαν κυριολεκτικά στο πάρκο του Αριστοτέλη, θαυμάζοντας τις εφευρέσεις του.

Την Τετάρτη οργανώθηκε ημερήσια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη όπου εκπαιδευτικοί και παιδιά επισκέφθηκαν τα 'Κάστρα της πόλης', την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της και το Αρχαιολογικό της Μουσείο. Η ημέρα έκλεισε με χαλαρή περιδιάβαση στους δρόμους της πόλης.

Την Πέμπτη διοργανώθηκε από το Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας συνέδριο, στο οποίο παρουσίασαν διακεκριμένοι ομιλητές όπως η Δρ. Δάφνη Παρλιάρη καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου εισήγηση με θέμα την κλιματική αλλαγή. Επίσης οι συντονιστές του προγράμματος της κάθε χώρας παρουσίασαν τα απορρέοντά του. Συγκεκριμένα,

-Οι συντονίστριες Πέτρα Σβοπότοβα, Τσεχία και Στέφκα Στουχεβα Βουλγαρία



## Κινητικότητα παιδιών κι εκπαιδευτικών στην Ορμούλια Χαλκιδικής στην Ελλάδα

παρουσίασαν το βιβλίο με ημερήσια Σχέδια Μαθημάτων με θέμα το περιβάλλον και τίτλο «Green Treasure Basket» σε όλες τις γλώσσες.

-Η συντονίστρια Σωτηρούλα Μαραθεύτη, Κύπρος, παρουσίασε τα επιτραπέζια παιχνίδια και ψηφιακά παιχνίδια που ετοιμάστηκαν από την κάθε χώρα. 1 σετ με τα παιχνίδια αυτά δόθηκε σε κάθε αποστολή, 1 για κάθε σχολείο.

-Οι συντονίστριες του Ιταλικού σχολείου Ιλάρια Γκιάτζι, Γιοβάννα Πότζι και Ελιζαμπέτα Βαρθολομέι παρουσίασαν το βιβλίο με θέμα τη χλωρίδα και πανίδα της κάθε χώρας και εργασίες των παιδιών από την κάθε χώρα σε όλες τις γλώσσες.

Τέλος την Παρασκευή δεύτερη ημέρα του συνεδρίου έγινε παρουσίαση από τη Γιάννα Χριστιανού, εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό της Ορμούλιας με θέμα τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των παιδιών των σχολείων με Ειδικές Ανάγκες στο Πρόγραμμα. Ακολούθησε το θεατρικό που ετοιμάστηκε με τίτλο «Play the Planet» και διοργανώθηκε από τη Λιθουανία και Ισπανία με μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά ένιωσαν χαρά και περηφάνια για τη συλλογική δουλειά που έγινε και απόλαυσαν την κάθε στιγμή του έργου.

Ακολούθησε η απονομή διπλωμάτων/πιστοποιητικών συμμετοχής και η ανταλλαγή δώρων όπως συνηθίζεται ενώ μετά το γεύμα στο σχολείο, οι αποστολές επισκέφτηκαν τη σπηλιά των Πετραλώνων στην περιοχή.



Η κινητικότητα στην Ελλάδα ήταν σπουδαία εμπειρία για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Γνώρισαν μια πανέμορφη χώρα με υπέροχους, ζεστούς ανθρώπους. Ήρθαν σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, το παραδοσιακό φαγητό, τα τραγούδια και τους χορούς της χώρας αυτής και έζησαν από πρώτο χέρι την καθημερινότητα των ντόπιων οικογενειών της ενδοχώρας. Εξάσκησαν τα αγγλικά τους και το σπουδαιότερο, απέκτησαν νέους φίλους!

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο πρόγραμμα Erasmus+ για την ευκαιρία που δίνει στα σχολεία για συνεργασίες και πραγματοποίησης κινητικότητας!

Από την εκπαιδευτικό-διευθύντρια Ευτυχία Παρλά



Ευχαριστούμε πολύ,  
Ελλάδα!



## Οι εντυπώσεις των ίδιων των παιδιών από την κινητικότητα στην Ελλάδα



Φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην τελευταία αποστολή με προορισμό το όμορφο χωριό της Ορμύλιας στη Χαλκιδική της Ελλάδας. Εδώ και καιρό το σχολείο μου, Α' Δημοτικό Σχολείο Τσερίου συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus με τίτλο 'Shatter the Grey' που έχει θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Εκτός από το σχολείο μας στο πρόγραμμα συμμετείχαν και άλλα 6 σχολεία από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία και τη Λιθουανία. Τις προηγούμενες σχολικές χρονιές έγιναν και άλλα ταξίδια στα οποία συμμετείχαν παιδιά του σχολείου μας και φέτος ήρθε και η δική μου σειρά.

Με πολλή ανυπομονησία περίμενα αυτό το ταξίδι, γιατί θα ταξίδευα μαζί με 2 συμμαθητές μου, τον Ορέστη και τον Τζόζεφ. Όταν μάθαμε ότι θα φιλοξενούμασταν όλοι από την ίδια οικογένεια που είχε δύο αγόρια ενθουσιαστήκαμε! Σκεφτόμασταν πόσο ωραία θα περνούσαμε όλοι μαζί, τα παιχνίδια που θα παίζαμε, τις εκδρομές και τις νέες γνωριμίες αλλά και τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο σχολείο της Ορμύλιας.

Τις μέρες πριν από το ταξίδι είχαμε πολλές προετοιμασίες. Έπρεπε να ετοιμάσουμε ένα μικρό θεατρικό σχετικό με το περιβάλλον, να αγοράσουμε κάποια δωράκια για την οικογένεια και τα παιδιά που θα μας φιλοξενούσαν και να ετοιμάσουμε τις



βαλίτσες μας με τα απαραίτητα ρούχα για την εποχή. Ήμουν πολύ χαρούμενος αλλά και λίγο αγχωμένος, γιατί δεν γνώριζα την οικογένειά. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και κάναμε βιντεοκλήσεις και έτσι γνώρισα τον Νεόφυτο που ήταν στην ηλικία μου, τον μικρό του αδελφό τον Γιώργο και τη μητέρα τους την κυρία Σούλα. Ένωσα αμέσως άνετα και ήμουν σίγουρος ότι θα περνούσα τέλεια.

Το πρωί της Κυριακής 13 Οκτωβρίου βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο με τις δασκάλες μας και τη διευθύντρια του σχολείου μας, καθώς και τους δύο φίλους μου που θα μέναμε μαζί. Ο ενθουσιασμός μας ήταν απεριόριστος. Αποχαιρετήσαμε τις οικογένειές μας και επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο. Όταν φτάσαμε μπήκαμε σε ένα μικρό λεωφορείο με προορισμό την Ορμύλια της Χαλκιδικής. Φτάσαμε και η οικογένεια που θα μας φιλοξενούσε μας περίμενε. Αφού συστηθήκαμε πήγαμε στο σπίτι όπου μας έδειξαν το δωμάτιο που θα κοιμόμασταν. Συγύρισαμε τα πράγματά μας, φάγαμε και γνωριστήκαμε καλύτερα.

Την άλλη μέρα πήγαμε στο σχολείο και εκεί τα παιδιά ετοίμασαν μια υπέροχη τελετή για να μας υποδεχτούν. Παρακολούθησαμε χορούς, θέατρο και ένα εργαστήριο παρασκευής πράσινων ελιών. Στη συνέχεια μπήκαμε στις τάξεις και κάναμε μάθημα με τα υπόλοιπα παιδιά. Όταν πήγαμε σπίτι το απόγευμα αποφασίσαμε να βγούμε για



παιχνίδι στη γειτονιά. Εκεί μαζεύτηκαν και άλλα παιδιά φίλοι των αγοριών που μας φιλοξενούσαν και παίζαμε παρέα. Περάσαμε φανταστικά! Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τη χαρά και ενθουσιασμό μας!

Την Τρίτη όλη η ομάδα του Erasmus πήγαμε στην Ιερισσό για να επισκεφθούμε ένα ερνοστάσιο τυριού. Δοκιμάσαμε διάφορα τυριά, παίξαμε στην αυλή και γνωριστήκαμε καλύτερα με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας του Erasmus. Μας είπαν ότι κέρδισαν και το ορακό Guinness για το μεγαλύτερο κατοικίσιο τυρί του κόσμου!

Την Τετάρτη χαρά μας ήταν μεγαλύτερη γιατί ήταν η μέρα που θα ταξιδεύαμε στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης: Επταπύργιο, Κάστρα, Άγιος Δημήτριος-ο Πολιούχος Άγιος της πόλης, Αρχαιολογικό Μουσείο, το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λευκός Πύργος ήταν κάποια από τα αξιοθέατα που είδαμε. Έπειτα βόλτες στο παραλιακό μέτωπο με φόντο τον Λευκό Πύργο και τη μαγευτική θάλασσα. Περιπατούσαμε, μιλούσαμε, βγάzaμε φωτογραφίες και ευχόμασταν να μην τελειώσει αυτή η μοναδική μέρα!

Την Πέμπτη την περάσαμε στο σχολείο και μάθαμε πολλά για τη λειτουργία ενός σχολείου στην Ελλάδα. Οι δάσκαλοί μας παρακολούθησαν ένα συνέδριο σχετικό με το πρόγραμμα το οποίο συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα, την Παρασκευή. Το απόγευμα κάναμε πρόβες για το θεατρικό



που ετοιμάσαμε όλα τα παιδιά του Erasmus μαζί με τους δασκάλους μας και το οποίο είχε θέμα πως μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη μας. Εγώ έπαιζα τον ρόλο του Αγρινούλη, που είναι και η μασκότ του σχολείου μας. Μετά πήραμε τα δυπλώματά μας και τα αναμνηστικά μας δώρα. Το απόγευμα πήγαμε εκδρομή στα Πετράλωνα σε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο με σταλαγμίτες και σταλακτίτες και στο μουσείο.

Το βράδυ μαζευτήκαμε όλοι μαζί σε ένα πάρκο για να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας. Αισθανόμασταν πολύ λυπημένοι που έπρεπε να χωριστούμε. Περάσαμε τόσο όμορφα που δε θέλαμε να τελειώσει αυτή η εμπειρία. Μάθαμε τόσα πολλά για την προστασία του περιβάλλοντος, γνωρίσαμε παιδιά από διαφορετικές χώρες, γίναμε φίλοι, παίζαμε, πήγαμε εκδρομές, είδαμε πολλά αξιοθέατα, γνωρίσαμε πως λειτουργεί ένα σχολείο στην Ελλάδα, ήρθε μέρος σε πολλές δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον...

Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μακάρι όλα τα παιδιά να είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ταξίδι. Χαίρομαι πολύ που έμεινα για μία εβδομάδα με την οικογένεια του Νεόφυτου και πιστεύω πως θα είμαστε φίλοι και θα επικοινωνούμε και μετά από αυτό το ταξίδι. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Erasmus είναι πραγματικά φοβερό γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να μάθουμε πολλά πράγματα σχετικά με



το περιβάλλον, να ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες σε μια άλλη χώρα και να γίνουμε φίλοι με παιδιά από όλη την Ευρώπη.

Το Σάββατο στο αεροδρόμιο ήμασταν χαρούμενοι που θα βλέπαμε ξανά την οικογένειά μας και στεναχωρημένοι που το ταξίδι τελείωσε! Θέλω να ευχαριστήσω τις δασκάλες μου που μου με συνόδεψαν και να πω σε κάθε παιδί που έχει την ευκαιρία να ζήσει αυτή την εμπειρία να το τολμήσει γιατί πραγματικά θα είναι κάτι που θα θυμάται σε όλη του τη ζωή!

### Σωτήρης Σταύρου Στ1





## Οι εντυπώσεις των ίδιων των παιδιών από την κινητικότητα στην Ελλάδα

Το ταξίδι που έκανα με το πρόγραμμα του Εράσμου ήταν μια από τις πιο φανταστικές εμπειρίες που έζησα. Το ταξίδι είχε προορισμό την Ελλάδα και συγκεκριμένα το χωριό Ορμύλια στη Χαλκιδική. Φύγαμε Κυριακή, στις 13 Οκτωβρίου και επιστρέψαμε το Σάββατο, στις 19 Οκτωβρίου.

Φτάσαμε στη Χαλκιδική το απόγευμα όπου αφήσαμε στο ξενοδοχείο τις δασκάλες που μας συνόδευαν, την κ. Άννα, την κ. Σωτηρούλα και τη διευθύντρια την κ. Ευτυχία. Από εκεί ήρθε και μας παρέλαβε η οικογένεια που θα μας φιλοξενούσε. Η οικογένεια κατάφερε να φιλοξενήσει και τους τρεις μας, εμένα, τον Ορέστη και τον Σωτήρη. Τα μέλη της οικογένειας ήταν 4 και ήταν όλα πολύ ευγενικά και φιλόξενα. Το όνομα της μαμάς είναι Σούλα, του μπαμπά Βαλάντης και έχουν δύο αγοράκια, τον Νεόφυτο που είναι στην ηλικία μας και τον Γιώργο που είναι 6 χρονών.

Οι μέρες κυλούσαν τέλεια, με γέλια και χαρές. Την Κυριακή αφού φτάσαμε και είπαμε τα βασικά με την οικογένεια, αργά το απόγευμα πήγαμε βόλτα με τους φίλους του Νεόφυτου στο χωριό και στο πάρκο για να παίξουμε μπάλα και άλλα πολλά παιχνίδια. Το βράδυ πήγαμε σπίτι, κάναμε μπάνιο, φάγαμε μακαρόνια, είδαμε ταινία και πήγαμε για ύπνο.

Τη Δευτέρα περάσαμε τη μέρα μας στο σχολείο του χωριού, όπου φοιτά ο Νεόφυτος. Γνωρίσαμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και από τις άλλες χώρες, τους συμμαθητές του Νεόφυτου και τους δασκάλους του σχολείου. Ομολογουμένως ήταν όλοι πολύ φιλόξενοι και φρόντισαν να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.



Τα παιδιά του σχολείου σχολείου ετοίμασαν και μας παρουσίασαν πρόγραμμα με μουσική και ελληνικούς χορούς για να μας καλωσορίσουν. Μετά το μεσημεριανό στο σχολείο, το απόγευμα μας κύλησε με βόλτες και παιχνίδι στο χωριό.

Η Τρίτη και η Τετάρτη ήταν μέρες εκδρομών. Την Τρίτη επισκεφθήκαμε την όμορφη Ιερισσό και συγκεκριμένα ένα τυροκομείο και ένα οινοποιείο. Την Τετάρτη επισκεφθήκαμε τη Θεσσαλονίκη. Κάναμε βόλτα στα κάστρα της πόλης, προσκυνήσαμε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, επισκεφθήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο και φωτογραφηθήκαμε στον Λευκό Πύργο. Μετά καθίσαμε σε μια ταβέρνα για φαγητό και το απόγευμα επιστρέψαμε στην Ορμύλια.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή περάσαμε τη μέρα μας στο σχολείο. Την Πέμπτη η μέρα είχε συζήτηση και παρουσιάσεις για το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε το περιβάλλον. Αφού τελείωσαν οι παρουσιάσεις, κάναμε τις τελευταίες πρόβες για το θεατρικό που θα παρουσιάζαμε την επόμενη μέρα. Το μεσημέρι ο Σύνδεσμος Γονέων έψησε σουβλάκια για όλους μας.

Η Παρασκευή ήταν η μέρα που παρουσιάσαμε το μικρό θεατρικό που οργανώσαμε εμείς κι οι άλλες χώρες. Ύστερα το σχολείο είχε κάποια διπλώματα για μας και κάποια δώρα, όπως κι εμείς για αυτούς. Αφού τελείωσε η τελετή, πήγαμε για φαγητό σε ένα εστιατόριο. Μετά πήγαμε στη σπηλιά των Πετραλώνων που είχε μέσα σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

Το απόγευμα επειδή θέλαμε να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας, βγήκαμε βόλτα στο χωριό για παιχνίδι. Το βράδυ, επειδή ήταν η τελευταία μέρα, πήγαμε σε μια πιτσαρία με την οικογένεια που μας φιλοξενούσε.

Το Σάββατο ξυπνήσαμε νωρίς νωρίς, φτιάξαμε τα πράγματά μας και πήγαμε στο ξενοδοχείο όπου συναντήσαμε τις δασκάλες μας και από εκεί πήγαμε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να πάρουμε την πτήση μας.

Έχω να πω πως πέρασα τέλεια! Τα παιδιά εκεί μας φέρθηκαν άψογα με χαρές και ευγένεια. Το σχολείο ήταν πανέμορφο, το χωριό επίσης, οι εκδρομές που κάναμε καταπληκτικές. Ευχαριστώ πολύ τις δασκάλες μας που έκαναν τόσο κόπο για να ετοιμάσουν αυτό το πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι πως είμαι λίγο στενοχωρημένος που έχασα αυτούς τους φίλους, αλλά είμαι και αφάνταστα χαρούμενος που απέκτησα τόσες ωραίες αναμνήσεις. Εύχομαι να μην ξεχάσω ποτέ όλες αυτές τις πανέμορφες και ωραίες αναμνήσεις και εμπειρίες που απέκτησα!

Τζόζεφ Τουμάζου  
Στ' 2





## Οι εντυπώσεις των ίδιων των παιδιών από την κινητικότητα στην Ελλάδα

Η συμμετοχή μου στο Erasmus θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή, στις 13 Οκτωβρίου 2024. Επιτέλους έφθασε η μέρα που θα πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο της Ορμούλιας στη Χαλκιδική. Από το σχολείο μου θα συμμετείχαν τρία παιδιά από τις Στ' τάξεις. Εγώ, (ο Ορέστης Παυλίδης - Στ' 2), ο Τζόζεφ (Στ' 2) και ο Σωτήρης (Στ' 1). Μας συνόδευαν οι δασκάλες κ. Άννα, κ. Σωτηρούλα και η διευθύντριά μας κ. Ευτυχία.

Το μεσημέρι της Κυριακής επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι. Μολίς φθάσαμε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μας παρέλαβε ένα λεωφορειακί και μας πήγε στην Ορμούλια. Εκεί μας υποδέχτηκε η κ. Σούλα και μας πήρε στο σπίτι της όπου θα φιλοξενούμασαν για επτά μέρες. Μας ξενάγησαν στο σπίτι, γνωριστήκαμε με τα αγόρια και στη συνέχεια πήγαμε στο δωμάτιο, συγγυρίσαμε τα πράγματά μας, βολευτήκαμε και κοιμηθήκαμε.

Τη Δευτέρα ξεκινήσαμε νωρίς για να πάμε στο σχολείο. Στο σχολείο πηγαίναμε με τα πόδια. Χρειαζόμασταν πέντε λεπτά. Εκεί γνωρίσαμε πολλά παιδιά και με κάποιους γίναμε φίλοι. Οι δασκάλες μας ξενάγησαν στις τάξεις και σε όλο το σχολείο. Ήταν ένα σχετικά μεγάλο σχολείο και είχε πάρα πολύ μεγάλη αυλή. Το απόγευμα με κάποια παιδιά που γνωριστήκαμε καλύτερα, κορίτσια και αγόρια, και βρεθήκαμε στην αυλή του νηπιαγωγείου για να παίξουμε. Κατά τις 8:30 το βράδυ επιστρέψαμε, φάγαμε, κάναμε μπάνιο και εξαντλημένοι κοιμηθήκαμε.

Την Τρίτη πήγαμε με το λεωφορείο στην Ιερισσό. Σε όλες τις επισκέψεις που

πηγαίναμε ήταν και τα υπόλοιπα παιδιά από τις χώρες που συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τσεχία. Στην Ιερισσό επισκεφθήκαμε ένα τυροκομείο όπου έκει είδαμε το βραβείο που είχαν πάρει για το μεγαλύτερο τυρί στον κόσμο που ζυγίζει 939 κιλά. Μετά πήγαμε σε ένα οινοποιείο όπου μας εξήγησαν πώς φτιάχνεται και φυλάγεται το κρασί. Ακολούθως πήγαμε σε μια τοπική ταβέρνα και φάγαμε ψαρικά και κρεατικά. Εκεί είχε γρασίδι και αποφασίσαμε να παίξουμε διάφορα παιχνίδια έχοντας δίπλα μας τη θάλασσα. Μετά από μια κουραστική, αλλά όμορφη μέρα γυρίσαμε στο σπίτι.

Την Τετάρτη μπήκαμε ενθουσιασμένοι στο λεωφορείο επειδή ξέραμε ότι θα πηγαίναμε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα πήγαμε σε ένα μαγαζί που είχε πολλά σουβενίρ. Μετά συναντήσαμε την ξεναγό και μας μίλησε για τα κάστρα της πόλης. Εκεί θαυμάσαμε την όμορφη θέα από ψηλά και βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. Έπειτα πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που ήταν πολύ μεγάλη. Η ξεναγός μας μίλησε και μας είπε ότι η εκκλησία είχε και υπόγειο μέρος και μας ξενάγησε κι εκεί. Επισκεφθήκαμε στη συνέχεια το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Λευκό Πύργο και είδαμε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες, παίξαμε και γελάσαμε. Μετά από μια κουραστική μέρα πήγαμε στο σπίτι του Νεόφυτου και κοιμηθήκαμε.

Την Πέμπτη περάσαμε όλη τη μέρα στο σχολείο. Έγιναν πολλές παρουσιάσεις και συζητήσεις για το ποιες δράσεις και

δραστηριότητες έκανε το κάθε σχολείο που λάμβανε μέρος στο πρόγραμμα «Shatter the grey!» σχετικά με το περιβάλλον. Στη συνέχεια κάναμε πρόβες για το θεατρικό που θα παρουσιάζαμε την Παρασκευή.

Την Παρασκευή νιώθαμε λίγη αγωνία, επειδή θα παρουσιάζαμε όλες οι χώρες τα θεατρικά μας. Εμείς παρουσιάσαμε το κομμάτι του θεατρικού με τη μασκότ μας, τον Ερασμύλη-Αγρινούλη. Τελικά όλα πήγαμε να χαρά και το θεατρικό μας ήταν τέλειο. Το απόγευμα πήγαμε στα Πετράλωνα σε μια σπηλιά με σταλαχτίτες και σταλαγμίτες. Ήταν μια τεράστια και ωραία σπηλιά. Το βράδυ, όταν επιστρέψαμε στο σπίτι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της εβδομάδας. Μιας και ήταν η τελευταία μας μέρα έπρεπε να αποχαιρετήσουμε τους φίλους που κάναμε. Βρεθήκαμε με όλους τους φίλους και τις φίλες μας, κλαίγαμε, αγκαλιαστήκαμε και υποσχθήκαμε πως θα κρατήσουμε επαφή. Είχε έρθει η ώρα που θα έπρεπε να πάμε στο τελευταίο δείπνο της εβδομάδας.

Το Σάββατο ξυπνήσαμε χαρούμενοι. Επιτέλους θα γυρίζαμε κι εμείς πίσω στην Κύπρο. Για εμένα αυτό το ταξίδι ήταν πολύ όμορφο με αξέχαστες στιγμές και αν μπορούσα, πιστεύω θα το ξανάκανα!

Ορέστης Παυλίδης, Στ' 2



## ΧΛΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

### ΚΕΔΡΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ (CEDRUS BREVIFOLIA)



Ο κέδρος της Κύπρου είναι αιθαλές ρητινοφόρο δέντρο που φτάνει μέχρι και τα 30 μέτρα ύψος. Αναπτύσσεται σε πετρώδεις βουνοπλαγιές με υψόμετρο 900-1400 μέτρα, κυρίως στην περιοχή Τρίπυλου (Κοιλιάδα των Κέδρων) και τους Μαύρους Γκρεμούς στην περιοχή της Πάφου. Έχει μικρά βελονοειδή, πράσινα φύλλα και καστανούς και κόκκινους κώνους. Ανθίζει από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο. Είναι μακρόβιο φυτό αφού μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500 χρόνια και το ξύλο του είναι πολύ ανθεκτικό στη σήψη, τα έντομα και τους μύκητες.



"Κέδρο"  
Ζωγραφιά  
από τη μαθήτριά της Στ΄1  
Κωνσταντίνα Σταύρου.



"Κέδρο"  
Απεικόνιση  
σε γραμματόσημο.

