



Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α΄

Θεοδόση Πιερίδη 25, 2480 Τσέρι

Τηλ.22380356 Fax: 22372192

Ηλ ταχυδρομείο: dim-tseri1-lef@schools.ac.cy

Ενημερωτικό Δελτίο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

«Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ»

Ακόμη μία σχολική χρονιά που ο εκπαιδευτικός στόχος του ΥΠΑΝ «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» για κάθε σχολική μονάδα, παραμένει υπό έμφαση αφού ένα μεγάλο τμήμα της πατρίδας μας εξακολουθεί να είναι κατεχόμενο από τους Τούρκους. Συνειδητοποιώντας ότι φέτος διανύουμε δυστυχώς 50 χρόνια κατοχής, θελήσαμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση και διοργανώσαμε δύο σχετικές ημερίδες στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, πέραν της διαθεματικότητας του στόχου και της εργασίας που γίνεται στην κάθε τάξη.



Εβδομάδα Καταδίκης Ψευδοκράτους 10-16 Νοεμβρίου 2024

Στις 10 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το σχολείο μας μετά από πρόσκλησή μας η κυρία Ελένη Μυλωνά Χατζημιχαήλ, πρόσφυγας γιαγιά μαθήτριας του σχολείου μας με την ιδιότητά της

ως δήμαρχος της Ακανθού. Μίλησε στα παιδιά για το αγαπημένο της χωριό αλλά γενικά και για τις ομορφιές της κατεχόμενης μας Κύπρου. Μέσα από τη συγκινητική της αφήγηση, τις περιγραφές των πραγματικών γεγονότων που έζησε η ίδια κατάφερε να αγγίξει τις ψυχές των παιδιών και να τα βάλει στη θέση των προσφύγων και να νιώσουν το δράμα που έζησαν.



Στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους του Ντεκτάς, τα παιδάκια της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης του σχολείου μας έφτιαξαν πανό και φώναξαν συνθήματα για την ελευθερία της Κύπρου μας διαδηλώνοντας στην αυλή του σχολείου μας.



Στις 16 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το σχολείο μας μετά από πρόσκλησή μας η κυρία Δέσπω Αττούνα, πρόσφυγας γιαγιά μαθητή του σχολείου μας με την ιδιότητά της ως δασκάλα τον καιρό της εισβολής το 1974. Μίλησε στα παιδιά για τις εμπειρίες της τις δύσκολες μέρες του πολέμου. Μίλησε στα παιδιά για το πώς δίδασκε τα παιδάκια στο αντίσκηνο και τους έδειξε φωτογραφίες.





Σχολική Ημερίδα «Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ»

Η ημερίδα οργανώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2024. Είχε οργανωθεί σε δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος τα παιδιά γνώρισαν το καράβι της Κερύνειας μέσα από την αφήγηση του κύριου Γλαύκου Καριόλου πρώην δημάρχου της Κερύνειας και γιου του δύτη που ανακάλυψε το ναυάγιο.



Στο **δεύτερο μέρος** τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε «σταθμούς εργασίας» εκ περιτροπής και μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Σε αυτήν συμμετείχαν στους παρακάτω σταθμούς οι τάξεις Δ', Ε', Στ'.

Σταθμός 1: Παρακολούθηση της ταινίας «Το κλειδί» και συμπλήρωση σχετικού φύλλου εργασίας.

Σταθμός 2: Ακρόαση και Διδασκαλία τραγουδιού «Η δική μου η πατρίδα». Έγινε ανάλυση τραγουδιού και πληροφοριών.

Σταθμός 3: Δημιουργία πανό

Σταθμός 4: Παιχνίδι ΚΑΗΟΟΤ. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την Κύπρο μας.

Σταθμός 5: Οριγκάμι με συνθήματα ή λέξεις σχετικές με την Κύπρο μας

Σταθμός 6: Παρακολούθηση βίντεο «50 χρόνια από την Τουρκική Εισβολή». Συμπλήρωση σχετικού φύλλου εργασίας.

Κύπρος μου όμορφο νησί
και ταλαιπωρημένο,
μισό αιώνα τώρα πια
που είσαι σκλαβωμένο.

Όλοι οι πρόσφυγες ποθούν
στα σπίτια τους να γυρίσουν
της γης όπου γεννήθηκαν,
το χώμα να πατήσουν.

Είναι επιθυμία μου
μια λύση να βρεθεί
και η γλυκιά πατρίδα μου
να ελευθερωθεί.

Χρήστος Καττιρτζής Στ'1



Μια υπέροχη δραστηριότητα που διεξήχθη σε προηγούμενη χρονιά αλλά αξίζει να σημειωθεί είναι η ετοιμασία ενός «Μουσείου: Δεν Ξεχνώ», όπου μέσα στα πλαίσια της εμπλοκής της οικογένειας ή και της κοινότητας στο έργο του σχολείου ζητήσαμε να φέρουν αντικείμενα από το σπίτι που είχαν να πουν μια ιστορία για το 1974 και να ξυπνήσουν μνήμες ή να μεταφέρουν μνήμες στα παιδιά. Ένα παράδειγμα ένα σετ μαχαιροπήρουνα που έπαιρναν οι πρόσφυγες για να μπορέσουν να φάνε. Ένα σετ για κάθε μέλος. Ή μια προσφυγική κουβέρτα. Ή το κλειδί ενός σπιτιού ενός πρόσφυγα....

